



Praag: dringen voor de Astronomische Klok. FOTO'S: J.H.

De herfst is de ideale tijd voor een stedentrip. En nergens vind je zoveel waar voor je geld als in de steden van Oost-Europa. Maar welke kies je? Sp!ts zette er twee tegenover elkaar: Praag en Budapest.

DOOR JAN HAZEVOET



Praag: de oude Joodse begraafplaats.



Budapest: chique stadsparken.

Onderdak

In Oost-Europa worden veel stadsappartementen te huur aangeboden, ook voor een paar nachten. Dat is leuker dan slapen in een hotel, die er uiteindelijk overal ter wereld min of meer hetzelfde uitzien. In je 'eigen' appartement voel je de sfeer van de stad beter, omdat je er heel even woont. Je eigen sleutelbos in je zak geeft een heel ander gevoel dan een anonieme hotel keycard.

Huizensite Bellvilla heeft appartementen in het pakket die perfect bij de sfeer van deze twee steden passen. Zo kan je in Praag in het romantische 'Artist Studio' verblijven. Dit zolderappartement, verstoppt tussen de daken en met uitzicht over de stad, zit vlak om de hoek bij de Praagse Burcht. Perfect om je liefje mee te verrassen voor een weekje.

In Budapest verhuurt Bellvilla een huis in een van de 19de eeuwse monumentale appartementsgebouwen die zo typerend zijn voor deze stad. Je komt binnen via een marmeren hal met een ouderwetse smeedijzeren lift die piepend zijn werk doet. Je 'buren' groeten je in het Hongaars. Eenmaal binnen blijkt de woning ruim en hoog en voorzien van alle moderne gemakken.

Kijk op: www.belvilla.nl

Budapest: de Széchenyibaden.



En de winnaar is...

ETEN EN DRINKEN: Beide steden zijn beroemd om hun koffiecultuur. In de koffiehuisen wordt je bediend door obers in witte handschoenen, die je een heus koffiekunstwerkje voorschotelen. Neem er een chique taartje bij en waan je een eeuw terug, rond 1900. Omdat Praag al een tijdje meedraait in het toerisme, zul je hier wel meer restaurants met internationale keukens vinden dan in Budapest. Thais, Indiaas, Italiaans, noem het maar op en het zit er. Budapest loopt wat dat betreft nog steeds achter. In de Hongaarse hoofdstad vind je vooral veel bistrot's met Hongaars eten, dat vooral bestaat uit vlees en paprika op twintig manieren. In het uitgaanscentrum rondom de Opera beginnen langzaam betere restaurants te komen met meer keus, maar voorlopig is Praag wat lekker eten betreft de winnaar.

UITGAAN: Praag was lange tijd de uitgaansstad van Oost-Europa. Maar inmiddels heeft het massatoerisme ook hier zijn sporen nagelaten. Als je even door de Britse 'stagparties' en de Russen met veel te veel geld heen kijkt, is het uitgaan in Praag ok. In Budapest springen de nieuwe clubs zowat spontaan uit de grond. En alleen in Budapest heb je het speciale gevoel dat het nu, hier gebeurt. Duidelijk winnaar: Budapest.

SFEER: Dat Praag een schitterend centrum heeft, staat buiten kijf. Vooral 's avonds, als de drommen toeristen weg zijn, lijkt de binnenstad wel een groot decor voor een romantische film. Maar ook Budapest, met zijn mooie waterkant en zijn cosmopolitische sfeer, mag er zijn. Wat Sp!ts betreft zijn ze allemaal winnaar.

PRIJS
Beide steden zijn idioot goedkoop vergeleken West-Europa. In Tsjechië heb je vaak aan twintig euro meer dan genoeg om met zijn tweeën uit eten te gaan. Ook in Budapest kan je je soms afvragen hoe je in godsnaam van je geld afraakt.

Schoonheid vs deftige dame

Praag

Het was de eerste stad waar toeristen massaal naartoe trokken na de val van het IJzeren Gordijn. Niet in de eerste plaats omdat het er zo belachelijk goedkoop was. Een halve liter bier voor vijftig cent, dat soort prijzen. Twintig jaar later is Praag nog steeds de populairste bestemming van het voormalige Oostblok. Terecht, want het blijft gewoon een ontzettend mooie stad om te zien. Op een klein oppervlak vind je fantastische oude gebouwen, sprookjesachtige pleinen en mysterieuze steegjes in alle stijlen, van Gotiek en Renaissance tot Barok en Neoklassiek. Het Kasteel van Praag is het grootste van Europa. Het is bijna een wijk op zichzelf, compleet met een enorme kathedraal en een stratennetwerk.

Nadeel: de hele wereld weet inmiddels wat een schoonheid Praag is. Dus behalve dat de prijzen behoorlijk zijn opgeschroefd, is het oude centrum tegenwoordig één kilometerslange toeristenroute, met tientallen toeristenshops



Praag: de sfeervolle burcht.

met goedkope rommel. Op landkaarten is die route zelfs met een rechte, dikke rode lijn aangegeven. Op sommige dagen zie je je eigen voeten niet eens op de beroemde Karelsbrug. Helemaal bomvol is het bij de Astronomische Klok op het oude stadsplein. 's Avonds klokslag zes uur is dit meest populaire attractie, waar duizenden toeristen op afkomen. Reden: dan gaat het uurwerk werken en verschijnen er een paar beeldjes van historische figuren. Het hele toneelstukje duurt zes klokslagen en na afloop zie je veel mensen denken: dit was het?

Maar ondanks dat het makkelijk is om iets van teleurstelling te voelen en dat je je soms letterlijk langs de high-lights moet duwen, is het niet eerlijk om Praag daarop te beoordelen. Want stap nét even buiten die rode lijn en het wordt meteen al een stuk rustiger, maar zeker niet minder interessant. Bijvoorbeeld in de voormalige Joodse wijk van de stad. Die is ondanks de Tweede Wereldoorlog perfect bewaard gebleven, om de sinistere reden dat Adolf Hitler er een 'museum voor het verdwenen volk' van wilde maken. De buurt, met zijn oude begraafplaats en

synagogen, staat precies zoals hij werd achtergelaten toen de hele Joodse bevolking werd weggevoerd. Of loop eens rond in de parken aan de

rivier de Moldau en in de wijken rondom het centrum. Je vindt daar genoeg bars, biertuinen en muziekclubs waar de prijzen nog steeds heel goed te doen zijn.

Budapest

Loop naar de oevers van de Donau en je ziet waarom Budapest het 'Parijs van het Oosten' wordt genoemd. Aan de Donau (ja, die is echt blauw) tekent zich het enorme witgele parlementsgebouw af. Bootjes varen af en aan en massieve bruggen verbinden Buda met Pest. Aan de brede boulevards staan statige gebouwen en in de ruime parken vind je alle types die je in een grote stad zoal tegenkomt, van yuppies tot zwervers en van schuifelende oudjes tot hipsters. Geen andere stad in Oost-Europa heeft die onmiskenbare sfeer van een metropool zoals Budapest. Omdat de stad zo uitgestrekt is, zijn ook de toeristen verspreid. Alleen op de sprookjesachtige burcht van Buda wil het nog wel eens druk worden.

Budapest kende zijn glorietijd rond de vorige eeuwwisseling. In hoog tempo werden er toen prestigieuze

gebouwen en projecten neergezet. Zo had Budapest de eerste metrolijn van het Europese vasteland. Hij rijdt nog steeds en voor één euro



Budapest: Het centrale Erzsébetplein is de plek om af te spreken.

wordt je een eeuw teruggeworpen in de tijd. Ook in de paleisachtige zwembaden waan je je rond 1900. In het thermale water (badmuts verplicht), zwem je tussen deftige dames, terwijl aan de waterkant de heren een spelletje schaaak spelen. De baden verschillen in temperatuur, van lauw tot bloedheet. De natuurlijke warmwaterbronnen worden nog altijd als medicinale- en kuurbaden gebruikt.

Maar het meest opvallende is de frisse wind in deze deftige dame. Een eeuw lang stond Budapest stil. Eerst kwam de Eerste Wereldoorlog, toen de Tweede, en daarna de communisten. Het lijkt alsof Budapest die verloren tijd nu in één keer wil inhalen. Oude wijken worden in rap tempo opgeknapt en ingenomen door jonge ontwerpers, hippe winkeltjes en cafés. En om de smaak van het Oostblokvoedsel te vergeten, stikt Budapest inmiddels van de fantastische restaurants. Net zoals Parijs, maar gelukkig zonder het prijskaartje. Het nachtleven is spetterend en Budapest is uitgegroeid tot dé partytown van Oost-Europa, vooral in de zomer rondom het muziekfestival Sziget.